



## Dilimiz

İmar ederken dâim yurdumuz ilimizi  
Ecdadım nakış nakış işlemiş dilimizi  
Kimseler karışmazmış dilimiz töremize  
Zorlanmaz gidermiş obamız evimize

Sonradan birileri peydah olmuş aniden  
Demişler "durun biraz bir şey var yanlış giden!"  
Meğer ne cahilmişiz bilmezmişiz bunları  
Ne çare kaptırmışız fark etmeden yuları!

"Bilmezsiniz siz kendi dilinizi nedense  
Sizi tembeller sizi yatarsınız elense  
Elin adamı gelmiş doldurmuş dilinizi  
Kendi kelâmlarıyla ve bükmüş belinizi"

"Durun" dedilerse de kendileri durmamış  
Mecburî bir devirim beklemeden başlamış  
Birileri durmadan "sözcük" ler saçmış halka  
"Eskileri tutmayın kullanmayın sakın ha!"

Sanki kara bir delik eskileri yutuyor  
İnsanlar gökten yağın "sözcük" leri tutuyor  
Nasıl tutmasınlar ki bu emir büyük yerden  
Ardında da sopa var hangi boyda istersen

Yanlış aşu yapılmış meyve ağacı gibi  
Dil kurumuş yozlaşmış görünmez olmuş dibi  
Nesiller birbirini anlayamaz olunca  
Edebiyat ve fikir yatmış boylu boyunca

Geçmişle bağlar kopmuş unutulmuş eserler  
Bileni fark edeni almış derin kederler  
Ne çare derman olmaz keder derin acıya  
Meğerki mazlum halka devlet baba acıya

Nasıl acıyacak ki zulmü eden kendisi  
Suçun farkında olsa böyle açık işler mi?  
Uzun sözün kısası bu yıkım böyle gider  
Durdurmaya ne bizim ne onun gücü yeter

Umurunda da değil sözde ahenk kalmamış  
Şarkılarda terennüm türküde renk kalmamış  
Ne şiir ne de şair var artık ortalıkta  
Koskoca edebiyat koyu bir karanlıkta

Yollarda kala kala bir kaç sevdalı kalır  
Onların da dilinde hep şikâyet hep kahr  
Sesleri figanları gelse rüzgârla gelir  
Varak-ı mihr ü vefa kimse bilmez ki nedir

*Artunç İskender*